



Stiftelsen BRÖDET

Nyhetsbrev

Maj 2023

ESTLAND

*Kära Vänner och
Understödjare!*



Ülo Kalm

Stiftelsens kontaktperson Ülo Kalm var tidigare kommundirektör i Nuckö, där majoriteten av befolkningen var svenskspråkig fram till kriget. Han är nu direktör på Aibolands museum i Hapsal. Aiboland är ett samlingsnamn för Estlands svenskbygder. Som våra gåvogivare vet, stödde Stiftelsen Brödet museets projekt för ukrainaflyktingar under år 2022, vilket Ülo tackar för och berättar att det varit till stor hjälp. Ülo frågade oss försynt om ett liknande stöd kunde ges för 2023, vilket Styrelsen glädde sig åt att kunna göra. Ett av de projekt som nu genomförts var en busstur till Tallinn för de volontärer och flyktingar från Ukraina som arbetat med att tillverka kamouflagenät till Ukraina. Här kommer flera bilder och en kort redogörelse för resan.



Första stoppet gjordes vid den nyrenoverade medeltida Niguliste kyrka, som idag är museum.

I Tallinn besökte man naturligtvis Svenska S:t Mikaelsskyrkan, som under flera sekler varit ett viktigt andligt centrum för svenskarna i



Estland. Den ursprungliga kyrkan byggdes på 1200-talet, med senare till- och ombyggnader i såväl gotisk som barockstil. Kyrkan förstördes delvis 1944 vid den sovjetiska bombningen. De fåtaliga estlandssvenskar som blev kvar hade ingen möjlighet att behålla sin kyrka under rådande sovjetisk religionslagstiftning utan de tvingades med sorg se sin kyrka omgjord till sportklubb. I detta förnedringstillstånd befann sig kyrkan, när stiftelsens styrelseledamot Ivar Boman kom att spela en stor och viktig



roll när han blev ombedd att göra något åt saken. I den förstörda kyrkan föll Ivar på knä och ropade till Gud om hans hjälp. Ivar fick en ingivelse att skicka brev till Sveriges kung och vädja om bidrag för återuppbyggnad. Hans vädjan fick gehör, och 1992, efter det svenska kungaparets besök i det nu självständiga Estland, återlämnades S:t Mikaelsskyrkan till den återbildade svenska församlingen. Sedan år 1992 firas regelbundet gudstjänster i kyrkan. I kyrkan hålls även konserter och ett museum finns i kyrkans källarvåning. Utanför porten vajar både estniska och svenska flaggan. – I kyrkans församlingslokal fick bussresenärerna kaffe. Till sist promenerade resenärerna till Toompea, även känt som Revals slott, på Domberget. Byggnaden är idag tillbyggd och säte för Estlands parlament. – Dagens upplevelser fick ukrainare och estländare att känna att de delar många erfarenheter.



Ukrainaflyktingarna och vännerna i Estland sänder tacksamma hälsningar till alla bidragsgivare genom oss i

Stiftelsen Brödet:s styrelse, *Arne, Elisabeth, Gloria, Ivar, Lena, Roger*

Stiftelsen Brödet BG 900-4201, PG 90 04 20-1, Swish 1239004201

Org.nr: 802401-2844, www.stiftelsenbrodet.se, e-mail: kontakt@stiftelsenbrodet.se

Postadress: Stiftelsen Brödet, Att. L.Åkerlund, Grev Turegatan 64, 114 38 Stockholm Tel: 070-2545233

Styrelse: Lena Åkerlund, ordf, Roger Arvidsson, sekr, Gloria Vintila Andersson, Arne Wikström,

Suppl: Ivar Boman, Elisabeth Kedland Hofberg

