



# Stiftelsen BRÖDET

Nyhetsbrev  
Nyår 2021-2022  
Rumänien – Floresti  
och Sverige

*Kära Vänner och  
Understödjare!*



Det här brevet kom från Dana och Nuti som leder skolprojektet i Floresti för romska barn.

*Först och främst vill vi tacka för transporten! Innehållet i den blir till nytta och användning i det fattiga romska samhället i Floresti. Vi har under flera år hoppats att det skulle bli bättre för romerna där, men pandemin har gjort det ännu svårare för dem. Men tack och lov, Gud har i sin godhet hittat en lösning så de genom er får hjälp. – Den senaste workshopen handlade om en gammal kinesisk kvinna som bar ett ok med två kärler som hon hämtade vatten i. Det ena kärlet var sprucket, det andra var perfekt. Från det trasiga läckte hälften ut under vägen. Så hade det varit under flera år. Det perfekta kärlet var stolt över sin konstruktion medan det trasiga kärlet skämdes. "Jag skäms över min defekt och jag fullgör inte det jag är ämnad för", sa kärlet. Gumman log och svarade: "Jag har sått blomfrön utefter vägen på din sida och tack vare att vattnet från dig vattnat dem så har vackra blommor vuxit upp och med dem har jag dekorerat bordet under alla år. Det är tack vare dig." Sensmoralen i berättelsen är fin. Eleverna var ivriga att berätta vad berättelsen lärt dem. "Vi har fel och brister men vi kan övervinna dem", sa de flesta. Vi framhöll för dem att vi är alla olika och det är mångfalden som skapar "underbara blommor" i våra liv. Det viktiga är att respektera varandra som vi är, och att hitta skönheten i varje person, säger Dana och Nuti och tillägger riktat till oss: Det är upp till oss vilka frön vi planterar vid sidan av våra medmänniskor. Om vi planterar kärlek, respekt, vänlighet, så syns underbara fält av blommor. Tillsammans med er har vi gjort detta under flera år och vi gläds åt varje framgång för ett fattigt barn! Må Gud hjälpa oss och välsigna oss alla att utföra det ädla uppdrag vi har. Varmt tack för allt stöd under år 2021 från oss och från Floresti!*



**JULKONSERT**  
*med Singalong!*

LÖRDAG 18 DECEMBER KL 18.00  
INGARÖ FÖRSAMLINGSGÅRD

**Ingarö Motettkör**  
**Vokalensemblen Doxy**  
under ledning av Per-Håkan Precht

GÄSTSOLISTER  
Henriette Indahl-Backman *sopran*  
Mattias Nilsson *baryton*  
Claes Wahlroth *flöjt*  
Majsan Dahling *piano*

Vi serverar  
fika från  
kl. 17.00

FRI ENTRÉ

Svenska kyrkan  
GUSTAVSBERG-INGARÖ

Kom i tid.  
Max 100 besökande

Till vår stora och glada överraskning inbjöd Ingarö församling till en mycket fin julkonsert den 18 december med Ingarö Motettkör och Vokalensemblen Doxy under ledning av Per-Håkan Precht (tenor, operasångare, körledare) med gästsolister som Henriette Indahl-Backman (sopran), Mattias Nilsson (baryton), Claes Wahlroth (flöjt) och Majsan Dahling (piano) samt ett gediget kaffebord med mycket att välja på. Det var fri entré men frivilliga gåvor kunde lämnas kontant eller via swish – och hör och häpna – till Stiftelsen Brödet!

Stort tack för det!

Tack för år 2021 och Gott Nytt År!



önskar Stiftelsen Brödet

och vi i styrelsen, Arne, Elisabeth, Ivar, Lena, Roger

**Stiftelsen Brödet**

**BG 900-4201, PG 90 04 20-1, Swish 1239004201**

Org.nr: 802401-2844, [www.stiftelsenbrodet.se](http://www.stiftelsenbrodet.se),

e-mail: [kontakt@stiftelsenbrodet.se](mailto:kontakt@stiftelsenbrodet.se)

Postadress: Stiftelsen Brödet, Att. L.Åkerlund, Grev

Turegatan 64, 114 38 Stockholm Tel: 070-2545233

Styrelse: Lena Åkerlund, ordf, Roger Arvidsson, sekr, Arne

Wikström, Suppl: Ivar Boman, Elisabeth Kedland Hofberg

