

# Den yttersta tiden

Predikan av Arne Wikström. Matt. 24:3-14

---

Jag lyssnar ganska ofta på radio. Häromsistens var det Mark Levegood som talade om att vänta på bussen. Mycket trivsamt som vanligt. Och så sa han: - *Ja, så står jag där på busshållplatsen och väntar på min buss. Eller på Gud. Vilken som nu kommer först.*

Ja, jag får väl erkänna att jag med ens blev klarvaken där jag låg i min säng och lyssnade. *Gud eller bussen.* Kan man säga så? Jag tänker speciellt trögt på morgonen.

Men visst har han rätt! Det är ju så vi ska leva! Gud ska komma. *Se, jag kommer snart,* har han annonserat men många av oss väntar s a s bara på bussen.

Lärjungarna blir mycket förskräckta när Jesus talar om katastrofer i den yttersta tiden. De frågar: När skall detta ske? Vad blir tecknet?

Och Jesus berättar om ”födslovärkarna”. Det är lista av ohyggliga svårigheter:

- bedragare som skall komma
- krig och rykten om krig
- uppror
- jordbävningar
- hungersnöd

När vi ser denna lista så kan vi ju pricka av varje punkt och säga: Ja, allt detta är ju vanligt i vår tid. Aposteln Paulus säger också (2 Tim 3:1-12):

*Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar.*

En ganska träffande beskrivning av vår tid, eller hur? - Det här är början av födslovärkarna, säger Jesus.

För en kvinna i Israel var barnlöshet förknippat med skam och vanära. Därför var

födslovärkar, trots de svåra smärtor de medförde ändå ett positivt laddat ord. Det var ett löfte för kvinnan att hon äntligen skulle få uppleva det som gav livet mål och innehåll.

På samma sätt menar Jesus att lärjungarna måste bli medvetna om att den svåra tid de gick till mötes inte skulle leda till död – utan till liv – något nytt skulle födas fram.

Biskop Bo Giertz säger: ”En ny värld skall födas, och den gamla världen vrider sig i smärta.”

Texten talar om människor som grips av ångest och smärta. Men ändå ligger inte betoningen på de nuvarande smärtorna. Betoningen ligger i det nya som skall födas fram. ”Ge nu varandra tröst med dessa ord” säger Paulus (1 Thess 4:18) när han undervisar om den yttersta tiden.

Trösten och glädjen ligger i att få möta Kristus. *Himmel och jord skall förgå men mina ord skall aldrig förgå,* säger Jesus lite längre fram i Matt 24. Vers 35

Och med Lewi Pethrus sjunger vi:

*Himmel och jord må brinna,  
höjder och berg försvinna,  
men den som tror skall finna,  
löftena de stå kvar. (Sv Ps 254)*

Vad är det för löften vi sjunger om? Löften om att det kommer en vår. Tvärsöver de ångestladdade undergångsscenerna så lägger Jesus en underbar motbild. Vårens spirande tecken på sommarens ankomst.

- Se på fikonträdet och alla andra träd! säger han. Luk 21:29. När vintern har varit som längst, när vi är bleka och trötta och vitaminbristen börjar ge sina symtom då börjar det knoppas.

Och Jesus säger att vi ska titta efter knopparna på träden. Vi går på våra promenader och helt plötsligt ser vi att knopparna börjar svälla på sälgbuskarna. Då vet vi att det blir vår och sommar i år också. Det kan vara mörkt och kallt under lång tid men vi är inte lika deppiga. Vi vet att det bara är en tidsfråga.

”Räta på er och lyft era huvuden ty er befrielse närmar sig” säger Jesus. Luk 21:28. Efter den järnhårda isvinter som har hållit skapelsen i sitt grepp alltifrån syndafallet kommer Jesu återkomst att innebära sommarens slutliga genombrott. Hans verk på jorden idag är vårtecken, hans återkomst är sommaren.

Jesus ger oss inget annat tecken än vårens tecken. Precis som lärjungarna så blir vi lätt fixerade vid frågan - När ska detta ske? Vad blir tecknet? Ja, svarar Jesus, om den dagen och den stunden vet ingen något. *Men se på fikonsträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära.* Luk 21:29-30.

Det är som om Jesus menar att vårtecknet är ett klart och tydligt tecken. Då förstår ni av er själva, säger han.

Men det är inte bara onskans hantlangare som är aktiva i den yttersta tiden. Gud är verksam. Gud sänder sina medarbetare med de goda nyheterna att Gud älskar människan villkorslöst. Och *detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.* Matt 24:14

Att människor

- återfår hoppet
- blir förlåtna
- helade
- upprättade i sina relationer
  - till Gud
  - till sig själva
  - till andra människor
  - till hela skapelsen

- det är tecken på att Guds rike snart är här.

För 100 år sedan var folk glada för fotogenlampan. Men när elströmmen kom så gick försäljningen av fotogenlampor ner. Man stoppade undan fotogenlamporna och saknade dem inte.

När dagen gryr så släcker vi även det elektriska ljuset. När Jesus kommer och den nya dagen gryr då kommer vi inte att sakna våra lampor.

Luther fick frågan vad han skulle göra om han visste att världen skulle gå under i morgon. - Då skulle jag idag plantera mitt äppelträd, svarade han.

Jag minns en berättelse om en officer och hans betjänt. Officeren hade alltid en väska packad och klar bredvid ytterdörren. Betjänten frågade varför han hade det. Officeren svarade – När som helst kan jag få order från min general att åka någonstans och då måste jag vara beredd att åka genast.

Nu var det så att betjänten var kristen. Varje dag läste han i sin bibel och bad till Jesus. Officeren frågade lite hånfullt varför han läste bibeln och bad varje dag. Betjänten svarade: - Jo, det är så att min general Jesus snart kommer för att hämta mig och då måste jag vara beredd att följa med genast.

Jesus går med oss in i framtiden. Var inte rädd, säger han. Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Matt 28:20. *De osedda dagar vi möta med tröst, Oss följer ju Herden, vi känna hans röst. Sv Ps 59.*