

## Kallelsen till Guds rike

Predikan i Gustaf Adolfskyrkan 2 sönd e tref 2021-06-13 av Arne Wikström

---

Fantastiskt att få mötas igen i kyrkan! Det är en riktig fest! Vad vi har längtat att få mötas igen! Det ligger så mycket av glädje i festen. Avbrott och kontrast mot vardagen.

I dagens evangelietext talas om den stora festen: Gästabudet - Lammets bröllopsmåltid! Det blir ingen dålig fest! Jesaja beskriver meny. Den talar om *feta, mustiga rätter och starkt, klart vin.* (25:6)

I texten berättas att många blev bjudna till den stora festen. Men problemet var att man hade så många ursäkter. Man hade alla något som man prioriterade före festen:

- En bondgård
- En fru
- fem par oxar

I vår tid heter kanske ursäkterna något annat. Kanske t.ex.

- Börsen är så orolig just nu och jag måste bevaka min aktieportfölj
- Jag måste åka till Tyskland och hämta min nya elbil
- Jag har bestämt träff med min tjej och det kan jag inte ändra på.

Och naturligtvis är det inget fel vare sig att äga en bondgård, oxar, en elbil. Inte heller att gå ut med sin tjej eller kille eller att vara gift. Men det är ordningen som är viktig. Jesus säger: *Sök först Guds rike. Då skall ni få allt det där andra också.* Matt 6:33. Festen måste få första prioritet!

Låt oss så här inledningsvis svara på två frågor. En lätt och en lite svårare.

1. Vem får vara med på festen?
2. När blir festen?

Den första frågan är lätt att svara på. Vi kan göra det med Nils Frykman i en psalm:

*Vem som helst kan bli frälst  
när till Gud han vänder.  
Detta bud sänder Gud ut i alla länder.*

Festen är öppen för alla! Gud vill att det ska bli fullt i den stora festsalen! *Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit!* Det är vår arbetsbeskrivning!

Den andra frågan om när festen ska börja kanske ser lätt ut den också. Ja, tänker vi, det blir efter döden, eller då Kristus kommer tillbaka. Då skall Kristus fira bröllop med sin brud - dvs kyrkan. Och jag tror att det kommer att bli en fantastisk fest. Vi kommer att få vara med om mycket härligt "ovan där".

Vet inte om ni har hört en gammal läsarsång på detta tema. Den går så här:

*På bröllop jag bjudits av urtidens Gud  
I konungens sköna palats.  
I dräkt o så vit, med blodtvagen svit  
Jag skyndar att taga min plats.*

*Håll gyllene porten på glänt  
att den som dig älskat och känt  
må lyckligt nå fram o dyra Guds Lamm  
håll gyllene porten på glänt.*

Men förutom detta hinsides perspektiv så tror jag också att det är rätt att säga att Guds rike börjar här och nu. *Guds rike är invärtes i er*, säger Jesus. Som svar på den andra frågan, när festen ska börja, så tror jag att det är rätt att svara: Festen har börjat, Guds rike är här och nu.

En man fick en vacker blomma. Han blev fantastiskt glad. Det var så länge sedan någon hade gett honom en blomma. Ja, han kunde inte riktigt komma ihåg när han fick en blomma sist. Och en så vacker blomma!

Han gick hem för att sätta blomman i en vas. Nu visade det sig att han inte hade någon vas och inte ens ett rent glas. -

Jag diskar ett glas, tänkte han. Sagt och gjort. Han diskade ett glas och satte blomman i den. Det såg fantastiskt ut! Så satte han blomman på bordet.

Men bordet var fullt med tidningar och diverse grejor. - Jag får städa undan på bordet, tänkte han. Ja, bordet blev städad, och han hittade t.o.m. en disktrasa och torkade av bordet. Underbart!

Men i fåtöljen låg en del kläder slängda. Det såg inte så trevligt ut, så mannen städade undan dem också. Så satte han sig vid bordet och drack kaffe, njöt av kaffet och den vackra blomman.

Men han kände sig inte riktigt tillfreds. För nu såg han att det var fullt av disk på diskbänken, att tidningar låg lite här och där, att fönstren inte var putsade på år och dag. Så det slutade med att han satte igång och städade upp hela hemmet. Ingen tvingade honom till det! Men han kände att den vackra blomman inte passade in i det ostädade hemmet. Den vackra blomman skapade en total förändring!

När Jesus möter en människa så frågar han inte "tror du på trosbekännelsen?" Han säger bara: *Följ mig!* Idag är rubriken "Kallelsen till Guds rike."

Vi är alla kallade att följa Jesus. När Jesus säger *Följ mig!* till oss så är det en kallelse till en relation – inte till en religion. Kristendomen handlar om en kärleksrelation.

Och det är inte bara kändisar som Jesus kallar. De flesta är vanliga människor, som du och jag. Petrus, Andreas, Johannes var vanliga människor när Jesus valde ut dem till sina närmaste medarbetare. De var minsann inga helgon. De var skavda av livet – som vi – men de var utvalda. I Kristi kyrka är

människor viktigast. Gud vågar använda människor när han ska bygga sitt rike. Det är ett vågspel därför att det kan misslyckas. *Skatten läggs i ett bräckligt lerkärl* som aposteln säger 2 Kor 4:7.

I sin bok *Den djupa glädjen* (Libris 2003) skriver CS Lewis att det inte är mängden av misslyckanden som egentligen bryter ner oss. Han fortsätter: "Vi blir naturligtvis synnerligen leriga och trasiga barn innan vi äntligen kommer hem.

Men badrummen står redo, handdukarna är framlagda och rena kläder finns i skåpen. Det enda farliga är att tappa humöret och ge upp. Det är när vi lägger märke till smutsen som Gud är mest närvarande i oss – detta är tecknet på Hans närvaro."

Jesus hade bara en anställningsintervju, vad jag vet. Det var med Petrus, han som förnekade Jesus när det hettade till, och som svor på att han inte kände honom. Jesus ställde bara en enda fråga till Petrus, men han upprepar den tre gånger. Frågan var: *Älskar du mig?* Och Petrus svarar: Ja herre. Du vet allt om mig. Du vet att jag har dig kär.

Jesus kallar oss – inte till en religion men till en relation. Han kallar dig och mig att följa honom. Svarar du ja på Guds kallelse så blir du indragen i Guds kärlek. Det är som en förälskelse. Det går inte att dölja. Kanske kommer du inte att skriva en bok om det, men det kommer att förändra ditt liv. Du får en vacker blomma och den kommer att lysa upp ditt liv.

Vi ber med biskop Caroline:

*Själva livet är en kallelse,  
en kallelse att bli brukad,  
inte förbrukad.*

*Gode Gud,  
använd mig för Ditt rike,  
använd mig - för livets skull.  
Amen*