

## Ord för dagen mars 2024 av Arne Wikström

Gud har en intressant personalpolitik. Han väljer ut sina medarbetare på de mest otippade sätt.

Vi har hört berättelsen om lärjungen som svor på att han inte kände Jesus – det var innan tuppen gal för andra gången – honom - Petrus - gjorde Jesus till kyrkans förste ledare. ”På denna klippa ska jag bygga min församling” sa Jesus och syftade på att namnet Petrus betyder klippa.

För snart 100 år sedan chockerade August Strindberg sin omvärld genom att på sin grav på det enkla ekkorset på Norra Kyrkogården låta skriva *O Crux ave spes unica*. Oftast översatt: *Var hälsad kors, du mitt enda hopp!*

För 40 år sedan skruvade innefolket lite besvärat på sig när den berömde världsartisten Bob Dylan släppte sin platta ”Saved” – frälst. Han berättade i en intervju att det vid ett av hans framträdanden var någon som kastade upp ett litet kors på scenen och Bob som aldrig brukar plocka upp något från scenkanten, stoppade korset i fickan. När han senare på natten är ensam på hotellrummet tar han fram korset och håller det i handen. Då känner han en kärleksström som går genom hela hans varelse

Korset är kristendomens främsta symbol. Det är mer än ett vackert halssmycke.

En del av er minns säkert Pelle Karlsson och hans fantastiska sånger. Så här sjunger Pelle:

*Korset där Jesus gav sitt liv  
det är min glädje och min ära.  
Korset kärlekens sköna symbol  
det är för alltid sången i mitt liv.*

Långfredagsevangeliet är berättelsen om en död som inte är förgäves.

Kristus är

- korsfäst
- skymfad
- torterad
- döende.

Guds kärlek är så långt bortom allt vårt mänskliga förnuft! Hur gärna vi än vill så kan vi inte helt förstå detta. Jonas Gardell sa i en TV-predikan: *Det har sagts att vi skall älska Gud av allt vårt förstånd. Gud älskar oss bortom allt förstånd.*

Han som hänger där är en av oss – men samtidigt Guds son. Så blir hans död till sist en död också för de nedersta, de mest föraktade. För alla dem som ingen utom Jesus har brytt sig om och tagit på allvar:

- Tiggare
- spetälska
- prostituerade
- tullare
- Gatans folk och gatans barn.

Så blir Långfredagen en dag när Guds kärlek kommer oss allra närmast. Den Gud som valde att bli en av oss och i sin son har delat det mänskliga med oss. Både kärleken och döden.

Adam och Eva fick lämna Paradiset på grund av sitt svek. Två keruber med ljungande svärd vaktar ingången till Paradiset så att de inte kan ta sig in. I inkarnationen när Gud blir karne = kött – alltså människa – så går Gud ut till människan där hon finns utanför Paradiset. Delar hennes hårda villkor.

Långfredagens händelse är en återställelse. Förhänget som brister i templet när Jesus dör visar att vägen till Det Allra Heligaste är öppen igen. Vägen till Gud, till Paradiset, är återupprättad. Keruberna med de ljungande svärderna har ställts åt sidan.

"Jesus är utgiven för världen" skriver Henri Nouwen. "Han blev utvald, välsignad och sönderbruten för att bli utgiven. Jesu liv och död är ett liv och en död för andra.

*Guds älskade son, bröts sönder på korset för att hans liv skulle bli mångfaldigat och bli till bröd för människor på alla platser i alla tider.*

*Som Guds älskade barn får vi tro att vi i vår litenhet - kan bli sönderbrutna för att ges till andra, när vi lever som Guds utvalda och välsignade barn.*

*Vi måste också bli bröd åt världen. När vi lever i vår brustenhets under välsignelsen, fortsätter vi att bära frukt..."*

Talet om korset – en dårskap för vissa och en stötesten, men för den som har mött den korsfäste är korset en symbol för något utsägligt - det viktigaste man mött i livet - en Guds kraft till frälsning.

*Han tårar fälla skall som vi,  
förstå vår nöd och stå oss bi  
med kraften av sin Ande,  
förkunna oss sin Faders råd  
och sötman av en evig nåd  
i sorgeskalken blanda,  
strida,  
lida  
dödens smärta,  
att vårt hjärta frid må vinna  
och en öppnad himmel vinna.  
(Psalm 119:3)*

skaldar Johan Olof Wallin

Och Ted Gärestad sjunger:

*Det finns tid till försoning  
innan natten slagit ut*

Det finns tid till försoning också för oss 2024. Och så kan långfredagen bli precis som den kallas på engelska: *Good Friday*.

Vi ber med Christina Lövenstam.:

*Kristus,  
du som på korset gav himmel och jord  
en mötesplats för försoning  
gör mitt liv till en helhet.  
Jag tecknar korset över mitt hjärta  
med en bön om att ditt lidande på  
korset ska vara mig till läkedom,  
att din övergivenhet ska öppna  
kärleken för mig  
att du som förlorade ditt hopp  
ska föda mig till hopp  
att din död på korset  
ska väcka livet i mig.  
Amen*